

Shared Compassion Swaziland

“Home, Hope en Happiness”



We zijn echt aan het aftellen, nog heel even en dan gaan we op verlof naar Nederland. Spannend, maar vooral mooi om familie en vrienden weer in levende lijve te mogen ontmoeten! En ...de jongens kijken ook uit naar het snelle internet in Nederland.

Nu zitten we nog middenin de voorbereidingen en ons werk hier gaat ook gewoon door. Doordat er verschillende YWAM teams op de base komen, voor outreach, gaat alles net even wat anders. Zo zijn we met een team naar de preschool/NCP geweest, waar we met de 120 kinderen een ochtend lang gezongen en spelletjes hebben gedaan.

De afgelopen maanden mochten we veel kinderen tot zegen zijn. Anne heeft namelijk verschillende schommels gemaakt, waar de kinderen ontzettend veel plezier aan beleven. En Birgitte heeft veel bijbel verhalen op haar creatieve manier kunnen vertellen, de kinderen kijken er altijd uit naar wat ze nu weer uit de tas tovert. De ene keer mogen ze helpen om het verhaal uit te beelden en zitten er verkleedkleden in de tas. De andere keer komen er Barbie's, Action Man's, Playmobil of LEGO-poppetjes uit haar tas.



Ook de spelletjes zijn en blijven in trek, hoe simpel en eenvoudige vaak, maar wat geeft het een plezier, zelfs voor de vertalers!

Verder mochten we zien dat er nieuwe deuren open zijn gegaan. Zo mogen we samen met Petros & Elisabeth, 2x per maand naar de (jonge) mannengevangenis en 1x per maand naar de vrouwen. We vinden het geweldig om daar te mogen zijn en Gods liefde uit te delen. Ook hier horen we schrijnende verhalen; bijvoorbeeld van een jonge man, die geen ouders meer heeft en de broodwinner was voor zijn broertjes en zusjes. Nu zit hij in de gevangenis en vroeg of we wilden bidden voor zijn broertjes/zusjes, waar hij zich zorgen over maakt en zich afvraagt of

(Vervolg op pagina 2)

de buurvrouw wel een oogje in het zeil houdt. We merken dat deze mensen hongeren naar Jezus en met name naar het Levende Woord, maar het merendeel heeft geen bijbel. Ze zouden er graag 1 willen hebben, vandaar dat Anne de '[Toekomst voor een Tientjes actie](#)' heeft opgezet. Wat zou het mooi zijn als 150 mannen in NL voor 150 mannen in de gevangenis zouden kunnen zorgen voor een bijbel.



Anne was gevraagd of hij de leiding wilde nemen om de keuken van YWAM te renoveren. En deze klus is naar ieders tevredenheid geklaard! Nu kunnen er met een gerust hart weer teams naar YWAM Swaziland komen, want de keuken is schoon en fris.

Ook helpt Anne Petros met zijn 'soccer ministry'. Petros traint namelijk een voetbalteam (jongens zo rond de 20 jaar). Anne geeft dan de spierkracht en stretch oefeningen en deelt na afloop iets uit de bijbel om ze op te bouwen en te bemoedigen. Verder zijn Petros & Elisabeth druk met hun groentetuin. Ze merken dat als ze 2x per maand een deel van hun groente verkopen op de base, ze weer geld hebben om nieuwe plantjes te kopen, zo komt er een roulatie systeem in. Ze kunnen er zelf goed van eten, hebben genoeg groente om uit te delen en ze verkopen dus een deel. Verder vragen 21 kinderen de nodige aandacht, hoewel we altijd weer verbaasd staan, hoe zelfstandig deze kinderen zijn. Ze hebben allemaal zo hun taken; de een wast af, de ander haalt en hakt hout en een derde houdt toezicht op hun 3 koeien. Na ons verlof wil Anne met Petros en Johan (die op bezoek komt), een goed kippenhok gaan bouwen, met leg en slachtkippen. En tijdens ons verlof gaat een outreach team helpen met het aanleggen van elektriciteit in alle 3 de huizen. Dus er gebeurt een hoop in huize Kunene.



Birgitte gaat op zaterdagmiddag graag naar Zodwa, een vrouw in Nkwalini, die haar huis opent om een kinderbijbelclub te houden. Zo gaaf wanneer zo'n 30 kinderen, tussen de 2-13 jaar, uit volle borst zingen voor Jezus in een piepklein huiskamertje.

Jessie heeft helemaal haar draai gevonden op school, ze heeft veel vriendinnetjes en doet het prima. Ook Ruben en Levi vinden aansluiting bij een aantal jongens. Voor hun hebben we tablets moeten kopen, want hun Highschool is de eerste in Swaziland, die digitaal is gegaan.

Al met al merken we dat we hier op onze plek zijn. Swaziland is een prachtig land, de mensen zijn heel vriendelijk, maar ook gesloten. Zo zijn er nog veel taboes, maar met een grapje, kom je een heel eind. We kijken er erg naar uit om jullie te gaan zien! We zijn zo dankbaar voor al jullie steun. Mooi om te zien dat het echt Shared Compassion Swaziland is, jullie in Nederland en wij hier!



Tot slot een zegen van ons voor jullie

“The Lord bless you and keep you; The Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face towards you and give you peace.” (Numeri 6:24-26)

Lieve groetjes van de “Big 5”, Anne, Birgitte, Ruben, Levi & Jessie

Colofon

Het ThuisFrontTeam:

Voorzitter/gebedscoördinator: Gosse-Jacob Sprietsma
Vice-voorzitter: Natasja Sprietsma
Website/communicatie: Jan en Emmy te Rietstap
Financiën & verzekeringen: Johan Hilboesen
Gastvrouw & missionkids: Ancilla Hilboesen
Fondsenwerving: Johan en Hester Munneke

Contactpersoon ThuisFrontTeam:

Jan en Emmy te Rietstap

info@hart-voor-swaziland.nl

www.hart-voor-swaziland.nl

www.facebook.com/Hartvoorswaziland



Giften:

Giften kunt u belastingaftrekbaar overmaken op:

IBAN: NL44RABO0367958287 van de EZA o.v.v. gift familie van der Zaag

Adresgegevens:

Anne, Birgitte, Ruben, Levi & Jessie

PO Box 4823 Mbabane, Swaziland H100

annebirgitte@hart-voor-swaziland.nl