



Eindelijk weer een nieuwsbrief, waarmee we jullie op de hoogte willen stellen van het wel en wee van ons als gezin in Swaziland.



In januari keerden we met z'n vijven terug naar ons thuis in Nkwalini, na ons verlof in Nederland. Maar inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van Ruben, onze oudste zoon, die nu echt terug is naar Nederland. Hij woont daar voorlopig bij Erik & Nynke in Zeewolde (Birgittes broer), totdat hij in augustus op kamers zal gaan in Enschede, waar hij 'Civiele Techniek' gaat studeren aan de TU Twente. Een hele stap, maar gelukkig gaat het goed met hem en heeft hij nu een gave vakantiebaan bij het pretpark Walibi.

Levi zit in Form 4, voor hem zijn laatste highschool jaar, hij moet in november eindexamen doen. Hij heeft inmiddels een gezellige vriendengroep van school, deze jongens komen regelmatig een middag bij ons op de base. Jessie zit nu in grade 5, heeft veel huiswerk, maar geniet vooral van het buiten spelen met haar buurmeisje Marie en de andere meiden op de base. Zover even over onze kinderen....

Waarschijnlijk hebben jullie wel gehoord over de enorme droogte in grote delen van Afrika en ook in Swaziland. Tijdens de zomermaanden (nov. t/m april) regent het normaal veel, maar dit jaar heeft het vrijwel niet geregend, waardoor de meeste (mais) oogsten zijn mislukt. Petros & Elisabeth hebben sinds okt. 2015 geen stromend water meer. Het kost hun veel energie om water uit de rivier te moeten halen. De droge winter staat nu voor de deur en daarom zijn we op zoek gegaan naar een blijvende oplossing. Op hun grondgebied blijkt, na onderzoek, namelijk water te zitten en zouden we graag een waterput willen slaan. Veel van onze gerealiseerde projecten bij hun, (badkamer, wc, keuken, kippen, groentetuin) vallen en staan met water.



Birgitte is sinds februari 2x per maand bij Petros & Elisabeth bezig met een Cherish groep: zo'n 15 meiden, de meeste tussen de 12-14 jaar, waar ze praten over seksualiteit. Ze vinden het maar lastig om openlijk vragen te stellen, maar schrijven wel (anoniem) hun vragen op briefjes, die de volgende keer beantwoord worden. En maandelijks vieren we de verjaardagen van de kids, die in die maand jarig zijn, dat is altijd weer een mooi feest. Je ziet dat Petros & Elisabeth een zegen voor de hele buurt zijn, kinderen komen graag op hun terrein spelen, de schommels en picknicktafels zitten altijd vol. Binnenkort gaat Birgitte ook weer een Cherish groep in Nkwalini starten, samen met Dudu (de juf van de NCP).



Dudu



We zien veel gebroken gezinnen, wat allerlei sociale, economische en gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Dus onze focus met de jongeren ligt op kennisoverdracht over hun rol als aankomende man/vrouw en vader/en moeder.

Anne heeft wekelijks zijn jongensgroep hier in Nkwalini. Een groep nieuwe leiders, die hij mag discipelen. Met als ultieme doel dat zij dat op hun beurt ook gaan doen. Dus heeft hij ze uitgedaagd om om de beurt de avond te leiden en de lessen toe te passen in hun leven. Iets wat de jongens serieus oppakken.

Ook verzorgt hij samen met Paulo de dagopening op vrijdag voor de Primary School. En er is gelegenheid om met de oudste jongens 'Courage' te starten, wat over relaties en seksualiteit gaat. Het werk in de gevangenis verloopt moeizaam, maar Anne heeft het idee dat hij niet te snel moet opgeven en dat er nieuwe deuren opengaan om toch deze jonge mannen te blijven zien. Ook hier hopen we meer te kunnen doen in een 'discipleship making movement'. Nadat Birgitte klaar is met de meiden van Petros en Elisabeth zullen we ook de jeugd hierin onderwijzen. Ook is Anne op allerlei manieren actief in 'Community Development'. Hier liggen de nodige uitdagingen en het vereist veel geduld.



Anne met zijn jongensgroep



We gaan maandelijks met een groepje naar de vrouwengevangenis. Wat een geluk hadden we, dat we getuige mochten zijn van de vrijlating van Lisa, een vrouw die vanwege drugssmokkel vrijkwam na 21 jaar. Eigenlijk weten we nooit waarom deze vrouwen gevangen zitten, maar dat maakt ook niet uit, want ze zijn allemaal geliefde dochters van hun hemelse Vader en over deze onvoorwaardelijke liefde proberen we iedere keer te vertellen.

En dan natuurlijk de kinderen; van de preschool, de NCP, de kleinsten van het Social Centrum en de kinderen bij Zodwa. Het geeft zo'n voldoening om met deze kinderen te mogen werken, want dit is de toekomst voor Swaziland. Ik besef steeds meer: je kunt ze niet genoeg liefde en aandacht geven, want de meesten komen hierin tekort. Ze staan open voor Gods liefde en de verhalen uit de bijbel.

Verder hebben we genoten van het bezoek van onze vrienden Jan & Emmy in maart, zo heerlijk om met vrienden samen op te mogen trekken. Daarna was er een DTS team uit Kona, Hawaii, van 10 jonge, enthousiaste mensen. We kijken er naar uit om Hester & Johan eind mei te ontmoeten, die ons in ons werk zullen gaan helpen. Ook willen we de outreach van 5 jonge vrouwen in augustus voorbereiden. En in juni komen 2 professionals van Ikos, die hier een weerbaarheidstraining gaan geven. In eerste instantie voor mensen, die veel met kinderen te maken hebben, zodat de deelnemers daarna kinderen kunnen leren om meer voor zichzelf op te komen. Dit is hard nodig in Swaziland, waar veel sprake is van misbruik.



Natuurlijk valt er nog veel meer te delen (over Precious, een albino vrouw, of over Sunday), maar laten we het hier maar bij houden. We zijn dankbaar voor al jullie betrokkenheid, op wat voor manier dan ook. Willen jullie blijven bidden voor bescherming van onze kinderen, voor wat we hier in Swaziland mogen doen en voor de mensen die lijden vanwege de aanhoudende droogte?

2 Tessalanicenzen 3:16 "Ik bid dat de Heer van de vrede jullie Zijn vrede geeft, altijd en op alle mogelijke manieren. En dat Hij goed zorgt voor jullie allemaal."

Gods zegen en lieve groetjes van de familie van der Zaag.



Precious



Sunday



Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, Zalando, Media Markt, V&D etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar Hart voor Swaziland! Je shopt zo bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost! Zie voor meer informatie op onze website: www.hart-voor-swaziland.nl

Colofon

Het ThuisFrontTeam:

Voorzitter/gebedscoördinator: Gosse-Jacob Sprietsma
Vice-voorzitter: Natasja Sprietsma
Website/communicatie: Jan en Emmy te Rietstap
Financiën & verzekeringen: Johan Hilboesen
Gastvrouw & missionkids: Ancilla Hilboesen
Fondsenwerving: Johan en Hester Munneke

Contactpersoon ThuisFrontTeam:

Jan en Emmy te Rietstap

info@hart-voor-swaziland.nl

www.hart-voor-swaziland.nl

www.facebook.com/Hartvoorswaziland



Giften:

Giften kunt u belasting aftrekbaar overmaken op:
IBAN: NL90RABO0302487115 van de Stichting Hart voor Swaziland o.v.v. gift project Home, Hope and Happiness

Adresgegevens:

Anne, Birgitte, Ruben, Levi & Jessie
PO Box 4823 Mbabane, Swaziland H100
annebirgitte@hart-voor-swaziland.nl